

GOSPEL MEDITATION DEN 26.AUGUST 2018

At finde hjem

v/Lene Skovmark

Sidste søndag til Celebration tog Tom Hagedorn os med tilbage til skabelsens morgen. I den gamle fortælling hører vi, at i begyndelsen var alting tomt og øde og der var mørke over urdybet. Gud kaldte livet frem af mørket – der blev lys og livet myldrede frem på jorden og mennesket blev til. Vi hørte om Edens have, vores sande hjem – og at noget gik galt – mennesket faldt ud af den oprindelige tilstand af lys og harmoni – og blev sendt ud af Paradisets have. Selv om jorden er et skønt sted, bærer vi på en længsel efter det fuldkomne. Det er som om urdybets mørke til tider prøver at suge os, ja hele menneskeheden til sig. Men uanset hvor virkeligt vi oplever mørket i verden og i vores liv – har det karakter af illusion – lyset vil altid være stærkere og sejre over mørket.

Her i efteråret vil vi til Gospel Meditation fordybe os i temaet – at finde hjem. Finde hjem til os selv, tilbage til den tilstand af glæde, fred og frihed, vi kommer fra og søger hen imod. Hjem til Gud. Jeg vil tage udgangspunkt i temaer fra Johannes-evangeliet, som netop begynder med skabelsen. Og om de første disciple, der brød op og fulgte efter Jesus. Vi følges med dem på vejen og vokser i indsigt undervejs.

Afspænding – refleksion - guidet meditation

”I begyndelsen var Ordet og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud – og alt er blevet til ved det”. Sådan lyder de første vers i Johannesevangeliet. Det græske ord LOGOS betyder ikke bare ord, men også fornuft og orden - det perfekte mønster for Guds oprindelige plan med verden. Vi ser dette mønster genspejlet i naturens skønhed og vi bærer det i os – som et potentiale, der kan udfoldes mere og mere. Vi mister nogle gange fornemmelse af, hvem vi er og hvor vi er på vej hen – mærker længslen efter det tabte Paradis. Vi er alle på vandring - på vej mod det liv, vi er designede til at leve – på vej til at blive dem vi er skabte til at være.

Gud elsker den verden han har skabt og har op gennem tiderne sendt vejledere til menneskeheden for at vise os vejen hjem mod det tabte Paradis. Ingen har nogensinde set Gud, men Jesus Kristus blev født ind i verden for at vise hvem Gud er og for at manifestere Guds lys og kærlighed. I ham blev Logos, skaberordet, til kød og blod. Kristus er et billede på perfekte mønster og han kom for at kalde det frem i os.

Forestil dig, at du befinder dig ved Jordanfloden i Palæstina for 2000 år siden. Mange mennesker strømmer til for at lade sig døbe af en mand, der blev kaldt for Johannes Døbereren. Jesus kommer også hen til Johannes for at blive døbt – de går sammen ud i vandet – og da Jesus bliver døbt åbner himlen sig og Helligånden daler ned over ham som en due. Der bliver helt stille - Johannes Døbereren udbryder: *se, dér er Guds lam – som Gud sender til verden for at bære al vores skrøbelighed og hele alle vores sår og vise vejen til et liv i frihed.* På den tid var der et åndeligt mørke og menneskeskabt religiøsitet havde taget overhånd. Der var en stor forventning om at Messias skulle komme med udfrielse. Jesus rører ved en længsel i dem og mange bryder op, forlader alt det kendte og følger efter Jesus uden helt at vide, hvor det bar hen. Men de havde tillid til Jesus. Det blev begyndelsen til en ny bevægelse – en bevægelse som vi er en del af.

Du lægger især mærke til to, som går lige bag ved ham. Jesus vender sig om og spørger: "Hvad vil I"? De svarer: "Mester, hvor bor du?" – Han sagde til dem: "kom og se!" Han inviterer dem hjem til sig – de fulgte med ham og blev hos ham resten af dagen. Hvad mon de snakkede om den aften?

Mens du sidder i dine egne tanker vender Jesus sig mod dig og stiller det samme spørgsmål: "Hvad vil du?" Han ser på dig med et blik fyldt med kærlighed og opmærksomhed. Hvad gør det ved dig? - Hvad svarer du?

Du har nu en stund hvor du kan dele hvad der ligger dig på sinde – noget, der bekymrer eller glæder dig lige nu....

Jesus bryder nu op og mange følger med. Måske mærker du en tilskyndelse til at rejse dig, bryde op og følge efter Jesus. Bryde op fra en fastlåst situation, bekymring, mismod. Måske vil du gå sammen med de mange, der er nysgerrige – måske ønsker du at slutte dig til den lille flok, der følges med ham tæt på - måske bliver du siddende og er taknemlig over mødet med Jesus.

Uanset hvad du gør, så mærk, hvordan freden fylder dit hjerte og værn om den indsigt, du har fået. Indstil dig på at vende tilbage til fællesskabet her i kirken. Vær opmærksom på dit åndedræt, stolen under dig.