

TGF – Gospel Inspiration

Find din gudgivne passion og lev den ud!

En af de spændende og glædelige dimensioner ved kristenlivet er, at gå på opdagelse i hvordan Gud arbejder i os og igennem os.

Når vi kommer til tro på Gud, giver Jesus plads i vores hjerte, så får vi del i Guds nærvær og bliver fyldt med Helligånden som en pant på Guds løfter til os.

- Ikke bare det løfte, at vi er elsket af himlens og jordens skaber, ubetinget.
- Ikke bare det løfte, at vi ikke behøver frygt døden, for det har Jesus gennem sin død og opstandelse sat os fri fra.
- Ikke bare det løfte, at Gud har givet os af sin ånd, har fyldt os med Helligånden, som et konkret tegn og en konkret tilstedeværelse, så vi kan erfare Guds nærvær og kærlighed i vores hjerte og Guds hjælp i hverdagen, fordi han er vores himmelske far.

Men også det løfte, at han vil give os af sin ånd, Helligånden, så vi i Guds kraft kan opleve, hvordan vi selv bliver forvandlet og bliver helstøbte mennesker og hvordan vi i Guds kraft kan være med til at forvandle og forandre denne verden i småt og stort, ved at vi finder ind til vores formål og finder ud af, hvilken rolle vi har i dette formål.

Og jeg må sige det med det samme! Jeg elsker at få lov til at gøre alt det, som jeg gør i disse tider, både i kirken og i mit arbejdsliv. Jeg ved, hvad Gud har på hjertet for

mig. Jeg kender mit formål, min rolle og jeg ved, hvad Gud har betroet mig af nådegaver. Jeg har en dyb passion for at være med til at lede eller hjælpe eller faciliterer processer for mennesker, grupper, organisationer, fra hvor de er, til hvor de godt vil hen. Det får mit hjerte til at banke og min tid til at stå stille. Men sådan har det ikke altid været.

En sideoplevelse... det får mig også nogle gange til at sige ja til større eller meget krævende projekter og opgaver, som jeg i en stille aften kan undre mig over, at jeg sagde ja til... .-)

En personlig opdagelsesrejse

Da jeg for mange år siden opdagede denne dimension ved kristendommen og kristenlivet, at der findes nådegaver, som Gud giver til enhver, der bliver kristne, så blev jeg meget nysgerrig på at finde ud af, hvad det betød for mig.

Det blev en opdagelsesrejse ind i Bibelens univers omkring nådegaver, brugen af nådegaver, forskellige typer af nådegaver og hvordan jeg kunne få komme i gang med at bruge de nådegaver, som Gud havde skænket mig gennem Helligånden.

Denne opdagelsesrejse vil jeg gerne invitere jer med på. Vi kommer ikke i mål i dag. Her skal der mere tid til. Men det er en rejse, som kan hjælpe dig til at finde ind til din gudgivne passion, ind til det, som du er blevet skabt til at bidrage med og hvor du vil opleve en tilfredsstillelse og

glæde, som nogle dage, kan få dit hjerte til at blive fyldt med en glæde, du ikke kan rumme.

En introduktion til nådegaver

I Bibelen kan vi læse om tider i Israels historie, hvor der var brug for en ekstra-ordinær indgriben for at nationen ikke gik til grunde eller mistede deres relation til Gud.

I disse situationer udvalgte Gud et menneske, som han udrustede med myndighed og nådegaver til at kunne løse en bestemt situation. Personen blev salvet af en af Israels præster eller profeter, modtog Guds ånds nærvær og gik så i gang med at løse opgaven.

Nogle af disse beretninger kan vi læse om i Det gamle Testamente. Få mennesker har ikke hørt om...

- Moses, der befriede de jødiske slaver fra deres egyptiske undertrykkere... om de 10 plager, om havet som blev skilt i to, så jøderne kunne flygte fra egypterne... eller om...
- Noah, som byggede en ark, en redningsbåd, fordi hele verden var på vej til at gå under eller...
- Samson, der var så stærk at han alene kunne bekæmpe landets modstandere ... eller...
- Elias som fik ild til at falde ned fra himlen, så han kunne bekæmpe afgudsdyrkerne i landet... listen er lang. Nogle er mere dramatiske end andre.
- Kong Salomon der fik visdom til at dømme imellem mennesker og blev verdenskendt for sine ordsprog og sine tanker, så selv dronningen af Saba måtte på besøg.

Målet med disse ekstra-ordinære nådegaver var i virkeligheden at holde Israel tæt til Gud og at pege hen på Guds kærlighed og Guds ønske om fællesskab med Israel.

En af profeterne, som Gud havde salvet med sin ånd og givet mulighed for at høre fra Gud, hed Joel. Han fik en profeti, at der en dag ville komme en messias, som ville frelse – ikke bare Israel – men hele verden. Og når messias havde gjort sin gerning, ville Gud ikke kun give af sin ånd til bestemte personer, men til alle som ville tro på Gud.

v1 Det skal ske derefter:

*Jeg vil udgyde min ånd
over alle mennesker.*

*Jeres sønner og døtre skal profetere,
jeres gamle skal have drømme,
jeres unge skal se syner.*

*v2 Selv over jeres trælle og trælkvinder
vil jeg udgyde min ånd i de dage.*

*v5 Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.
(Joel 3,1-2,5)*

Pinsedag blev startskuddet til denne fase, som fortsætter indtil Jesus kommer tilbage. Denne dag blev alle disciplene fyldt med Guds ånd og så begyndte de første kristne at opleve, hvordan nådegaverne kom i spil... enten i form af de mere ekstra-ordinære, som profeti eller tungetale eller helbredelse eller tegn og undere... eller de mere praktiske... hvor effekten af deres talenter og nådegaver i deres konkrete rolle blev forstærket kraftigt ved Guds ånds nærvær, uanset om det var

omkring at give omsorg, være hyrder, lede, organisere, give gavmildt eller andet.

Paulus skriver om dette således til kirken i Efesus:
v7 Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave tilmålt af Kristus.

v11 Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere v12 for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, v13 indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksnet menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. v15 men sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.

v16 Ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. (Ef 4, 7,11-16)

Og Paulus fortsætter i brevet til kirken i Korinth:
v4 Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. v5 Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. v6 Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.

v7 Det, som Ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. v8 Én får gennem Ånden den gave at meddele visdom, en anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. v9 Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd,

v10 og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. Én får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder; én får forskellige slags tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale.

v11 Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som den selv vil.

v12 For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. v13 For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke.

v27 I er Kristi legeme og hver især hans lemmer. v28 Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærere, endvidere nogle med kraft til at gøre mægtige gerninger, endvidere nogle med nådegaver til at helbrede, til at hjælpe, til at lede, til forskellige slags tungetale. v29 Kan alle være apostle? Eller profeter? Eller lærere? Kan alle gøre mægtige gerninger? v30 Har alle nådegaver til at helbrede? Kan alle tale i tunger? Kan alle tolke tungetale? (1 Kor 12, 4-13,27-30)

Sammenfattet kan man sige, at en nådegave er en særlig evne, som Gud i sin nåde giver til hver del på Kristi legeme, for at kunne bygge kirken op.

Sweetspot-øvelsen

For mig blev denne erkendelse vigtig. Jeg er en del af noget større.

Jeg er en del af Kristi legeme – som i praksis bliver repræsenteret ved vores kirkelige fællesskab. Jeg kan være en del af Guds store plan for denne verden og jeg kan bruge mine talenter og nådegaver til at bidrage med det, som er mit formål, min rolle og min passion.

Og så kom spørgsmålet til mig:

- Hvad er mit kald?
- Hvad er mit formål?
- Hvilken rolle skal jeg spille?
- Og hvilke nådegaver har jeg mon fået til dette?

Spørgsmålene gælder os alle!! Hvad er dit kald? Hvad er dit formål? Hvilken rolle vil du spille? Hvilke nådegaver har Gud givet dig?

Svaret kom gennem en længere rejse, som jeg som præst endte med at lave om til et kursus i netop at finde sin gudgivne passion og leve den ud.

For at kunne komme i mål med disse spørgsmål, er der brug for at se på vores nådegaver, vores passion, vores personlighedstype og vores talenter. Hvor de områder overlapper hinanden, vil vi opleve, at vi trives, lykkes og kommer ind til vores formål, rolle og passion. Jeg kalder det for vores sweetspot!

Kunne du tænke dig at gå igennem en proces, hvor du får svar på disse spørgsmål, så marker det i dag! Er der mange, som gerne vil i gang med denne proces, så laver vi et kursus i kirken med fokus på dette i foråret.

For mig blev det meget tydeligt, hvorfor jeg gør det, som jeg gør og hvorfor jeg igen og igen, bliver tiltrukket af de samme typer af opgaver, selvom de kan være svære eller kræver at mange andre også får et hjerte for det samme, hvis de skal lykkes.

Som jeg nævnte i begyndelsen, så er det fordi disse opgaver er midt i mit sweetspot, mit kald, min rolle.

Jeg har en dyb passion for at være med til at træne, hjælpe, facilitere eller lede mennesker, grupper, organisationer fra hvor de er, til hvor de godt vil hen. Det får mit hjerte til at banke og min tid til at stå stille. Jeg elsker at se mennesker komme tilbage til Gud. Jeg elsker at se mennesker komme til sig selv, blive hele igen, uanset deres udgangspunkt. Jeg elsker at være med til at forandre omstændigheder eller bygge noget op eller bringe klarhed eller... listen er lang!

Det er muligt, at du ikke kender til din egen personlighedstype eller er sikker på, hvad du har af talenter eller nådegaver... men du kan allerede nu begynde en refleksion omkring det, som vækker dit hjerte, det som kunne være din gudgivne passion!

Mulige spørgsmål:

Hvad har du af længsler i dit hjerte?

Hvor oplever du en tilfredshedsfølelse?

Hvornår står tiden stille?

Hvad vender du tilbage til igen og igen?

Hvad drømmer du om at se ske i dit liv eller i verden omkring dig?

Er der noget, som du finder uretfærdigt og som du MÅ gøre noget ved?

Er der noget som andre gør, som sætter dit hjerte i brand?

Alle disse spørgsmål kan hjælpe processen i gang med at få kontakt til det, som kunne være din gudgivne passion og hvor du kan bruge dig selv og alt det, som Gud har betroet dig til kirkens opbyggelse og til glæde for vores medmennesker eller vores verden.

Det smukke er, at Gud har valgt helt bevidst at inddrage os i sine planer, ved at han fylder os med sin hellige ånd og giver os både nåde og nådegaver, opgaver og en rolle vi kan være med til at udfylde i fællesskab med alle andre dele af kirken, af Kristi legeme på jord.