

GOSPEL MEDITATION DEN 17.12.17

v/Lene Skovmark (indledning og afslutning v/Helle Sørensen)

Men det skete i de dage... sådan begynder juleevangeliet – fortællingen om Jesu fødsel. Hvad var det, der skete i de dage? Dengang, og hvad betyder det nu?

Det skete i de dage. I de dage – var der en stor forventning i Israels folk om en frelser. I *politisk* betydning - befrielse dem fra romernes besættelse. I *religiøs* betydning. Religionen var blevet en byrde – Guds bud var blevet menneskebud – farisæerne og de skriftkløge satte et skarpt skel mellem syndere og retfærdige – dømte de svage og synderne ude. Tidens fylde var nu kommet, da noget nyt skulle fødes ind i verden.

I de dage var længslen og forventningen om en frelser stor. Mange mødtes i templet i bøn og læste i Skrifterne, om *solopgangen fra det høje der ville komme på besøg – for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vore fødder ind på fredens vej*. Det er et af de rige løfter, som folk håbede på!

Det skete i de dage. Det skete for Maria ni måneder tidligere, at hun fik besøg af en engel. Hun blev bange, men englen sagde – *Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.... Helligånden skal komme over dig og det barn, der skal fødes, skal kaldes helligt, Guds søn*.

Selv om hun ikke forstod, overgav Maria sig til Guds vilje: *se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord*. Det var ikke let – hun var ikke gift og hendes forlovede Josef ville skille sig fra hende i stilhed. Men en engel åbenbarede sig for Josef i en drøm og sagde, at han skulle tage Maria og barnet til sig.

Nu var tiden kommet da hun skulle føde – hun havde forberedt sig til fødslen. Men så udkrev kejser Augustus en folketælling. Meget ubelejligt – de måtte bryde op fra Nazareth og drage til Bethlehem (flere dagsrejser). Og da hun skulle føde kunne de ikke finde et herberg – så hun måtte føde i en stald. Hun fødte sin søn, den førstefødte, svøbte ham og lade ham i en krybbe.

Det lignede en helt almindelig fødsel og et helt almindeligt barn. Men et guddommeligt skær strålede omkring stalden og egnen omkring - en himmelsk hærske af engle lovpriste Gud og sang – *Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag*. Det var som om hele kosmos, universet sang med! Alligevel opdagede de fleste ikke, hvad skete – verden var formørket – hjerterne var formørkede – i de dage. Men nogle hyrder med ydmygt og åbent sind fattede det og kom og lovpriste Gud og tilbad Jesusbarnet.

Det skete i de dage at Jesus blev født. Det sker i disse dage – det sker nu – at Jesus lader sig føde i menneskers hjerter. Julen handler om mere end at mindes at Jesus blev født dengang. Adventstiden er en tid, hvor vi forbereder os på at modtage Jesus i vores liv. Maria åbnede sit hjerte og stillede sig til rådighed: *Lad det ske mig efter dit ord*. Sådan kan du også åbne dig for Helligånden, så Jesus kan fødes i hjertets krybbe. Svøbt i kærlighed.

Disse dage – adventstiden – er en tid til at gøre hjertets krybbe klar. Er der noget i dit liv, der skal renses eller ændres? Oplever du, at din tro er menneskebud, en byrde, et krav - længes du efter et ægte levende nærvær? Måske har du et ønske om at lade Jesus Kristus og hans kærlighed fylde dit hjerte og udfolde sig i dit liv? Hvordan kan du forberede hjertets krybbe?