

TGF – Gospel Inspiration

Tema: Jesus er Herre!

Der er ikke noget så frustrerende for os postmoderne mennesker, som at blive konfronteret med absolutter, med definitive valg, med konsekvenser uden mulighed for at fortryde eller krav, som vi ikke vil være i.

Og midt i denne følelsesmæssige spænding som vi gang på gang oplever - fordi livet desværre eller måske heldigvis er fyldt med den slags valg og situationer - så må vi grave dybt i os selv og finde ud af, hvem vi er, hvad vores værdier er, hvordan vi ønsker at agere eller reagere, hvad vores attitude skal være mens vi handler og hvordan vi så kommer videre. Det er en til tider hård og besværlig proces, der efterlader os udmattede og sårbare eller måske desillusionerede og uden en særlig stor kærlighed til vores medmennesker eller livet i det hele taget.

Jeg vil i dag ikke gøre det nemmere for nogen af os med det, som jeg har på hjertet, for det handler også om valg i livet i dag. MEN jeg vil give nogle inputs til, hvordan den virkelighed, som vi skal fungere i, kan opleves på en ny måde, gennem et bevidst udsyn og nogle bevidste grundlæggende valg, så vi bedre kan navigere i vores liv og hverdag og bevare os selv i det.

Inden vi skal høre mere, så lad os læse teksten til i dag fra Lukas evangeliet kapitel 6, 46-49, hvor Jesus opsummerer indholdet i bjergprædikenen til sine disciple og de mange familier, som var samlet ved Geneserat sø den dag, hvor Jesus beskrev den himmelske etik, som Guds rige skulle bygges på.

Lignelsen om huset på klippen og huset på sand

v46 Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? v47 Enhver, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem – hvem han ligner, vil jeg vise jer: v48 Han ligner et menneske, der byggede et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev oversvømmelse, væltede floden ind imod huset, men den kunne ikke røkke det, fordi det var bygget godt. v49 Men den, der hører og ikke handler derefter, ligner et menneske, der byggede et hus lige på jorden uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev stor.«

Amazonas Jungle

Jeg var for mange år siden på en rejse rundt om jorden med familien. Et af vores ønsker omkring rejsen havde været at komme til at sejle i kano på Amazonas floden og opleve alle de vilde dyr.

På vej op af floden til det sted, hvor vi skulle overnatte nogle dage, så fik vi en snak med guiden om hvordan det mon oplevedes at bo i Amazonas jungle... og så fik vi en del historier, som I ikke får i dag. Men én ting som han sagde, lagde jeg mærke til og det var, da vi ankom til vores lejr. Da sagde guiden: Nu skal I sørge for ikke at komme for tæt på floden, når det regner, for det kan godt være lidt voldsomt.

Hvad han i virkeligheden mente, var at floden sted 5-6 meter og alt, som ikke var taget væk fra bredden, blev flået i stykker og taget med af floden, sammen med store træstammer og tømmer og dyr og meget andet. Det fandt vi ud af dagen efter!! Sikke nogle kræfter som er i spil!

Oversvømmelse

Da jeg var i Israel for mange år siden, skulle jeg en gang fra Jerusalem til Eilat. For at komme derned, skal man køre langs Dødehavet og ned igennem Jordandalen. Der er høje klipper på den ene side. Det begyndte at regne på vejen derned, ikke særlig meget, men en smule. Vi kørte videre og pludselig så bremsede chaufføren op og steg ud af bussen... vejen var blevet oversvømmet og vi kunne ikke komme videre. Det hele skete på et øjeblik!

Klimaet i Israel er barskt. Det ser man, når uvejret kommer.

Det er de associationer, som disciplene sidder med i baghovedet, når Jesus fortæller historien om de to huse. Fundamentet har afgørende betydning for om huset holder, når stormfloden kommer.

Beslutninger

Teksten til i dag er fra sidste afsnit i bjergprædikenen. Det er her Jesus opsummerer og stiller os over for forskellige beslutninger: Hvad vil vi bygge vores liv på - klippen eller sand?

Vi vil så gerne have mange muligheder at vælge imellem. Vi kan godt lide, at der er mange forskellige måder at leve sit liv på, mange sandheder, mange veje i livet. Men Jesus slår fast at der kun er to muligheder. Han fortæller om to mænd, to huse, to fundamenter, to resultater og to måder at forholde sig til Jesus på.

Overfladisk lighed

Både den kloge og tåben byggede et hus og de to huse lignede hinanden. Jesus vidste hvad han talte om. Han var selv uddannet tømrer og arbejdede i mange år som tømrer inden han begyndte sit virke.

Eksemplet er simpelt. To mænd bygger sig et hus til sin familie og har tænkt sig at bo i det i mange år. Begge forventer at deres hus vil holde. På overfladen er de ens. Ingen vil kunne sige at der er forskel på dem.

Så kommer stormen og skybruddet og vandet slog ind mod husene. Det skete for begge huse. Vi vil alle før eller senere opleve storme i vores liv, som kaster os hid og did og som truer med at slå os i stykker. Det kan betyde lidelse, skuffelser, tvivl, sygdom, fristelser, angreb og til sidst døden og Guds dom.

Det er skybruddet, floden og stormen et billede på. De samme billeder brugte profeterne for at fortælle om Guds endelige dom (Ez 13,11).

Begge mænd kunne selv vælge hvor de ville bygge. De havde indflydelse på hvor og hvordan. De kunne gøre noget.

Underliggende forskel

Men Jesus kalder den ene for klog og den anden for en tåbe. Det er et kraftigt ord Jesus bruger (idiot, torsk) om den ene mand. Og som Jesus selv siger; det er fundamentet, som gør forskellen.

Den ene gravede dybt ned og byggede på klippen. Den anden på sand. Den ene gør det, så han ikke - når det bliver vinter og stormflodene pludselig kommer - bliver knust af vandmasserne. Det kan godt være at det ligner en smuk sandslette uden mange forstyrrende naboer... men det hjælper ingenting at bygge på en indtørret wadi, som bliver omdannet til et sandt inferno af vand og sten og sand.

Tåben bruger ikke tid på at finde et godt sted med klippebund. Han tænker ikke langsigtet og stiller sig ikke de store spørgsmål. For ham er det her og nu, der tæller. For nogle virker det som om han slet ikke tænker overhovedet, siden han gør, som han gør. Den kloge mand tænker langsigtet og planlægger langt ind i fremtiden.

Det er vigtigt at vi bruger tid på at stille de store spørgsmål, så vi kan planlægge, så vores liv kan få en retning, så vi ikke behøver bekymre os. Og her er det ikke nok at holde os på et psykologisk plan, hvor vi kun bliver konfronteret med hvad vi har lyst til, hvad der gør os glade og kede af det eller som har sat sig som større eller mindre udfordringer i vores liv!

Vi skal grave dybere. Det er de eksistentielle spørgsmål, som trænger sig på og som der skal arbejdes seriøst med, så vores grundantagelser bliver rettet til i en grad, så vi kan finde fred og mening med livet.

Valg og ikke-valg gennem udskydelse eller fortrængning. Alt ender med at blive et valg.

Når stormen kommer, så får det forskellige konsekvenser for de to huse. Det ene stod fast. Det andet blev ødelagt og dets fald var stort.

John Calvin sagde det meget smukt: *“Sand fromhed kan ikke skelnes fuldstændig fra en falsk efterligning før prøven kommer.”* (Commentary on a harmony of the evangelists, Matthew, mark and Luke) Prøven kan komme i dette liv eller på dommens dag. Ifølge Jesus vil den med sikkerhed komme.

Stormflod

For nogen tid siden blev 19 mennesker slået ihjel på deres ferie. De var på en aktiv ferie, hvor man prøver alle mulige voldsomme aktiviteter. Pludselig bliver de overrasket af en voldsom stormflod, som skyller dem alle sammen væk. De kunne intet gøre!

Vi har kun indflydelse på vores nutid og vores fremtid. Vi kan lige nu tage beslutninger, som vi vil leve vores liv på. Pludselig er det for sent. Pludselig bliver vi løbet over ende. Der er det for sent at beslutte sig.

Jesus siger ikke alt dette for at skræmme os eller gøre os bange. Han ønsker at være vores ven, vores broder, vores hjælper. vores frelser. Det er mere ment som en konstatering, en advarsel. Vi bliver nødt til at tage den alvorligt.

Sand kærlighed er også ærlig. Jesus viser sin kærlighed til os ved at fortælle os sandheden, så vi kan reagere på den.

Jesus ønsker at vi alle bygger vores hus på klippegrund, så vi står bedre fast, når stormen sætter ind. Et liv som er bygget på lydighed mod Jesus, klippen, er trygt, uanset hvor stærke stormene bliver.

Paulus

Paulus kom til at erfare dette på sin egen krop utallige gange. Selv om han var apostel og udsendt af Jesus og kristen og brændende i ånden og gav til de fattige kom han stadig ud for mange storme.

Han skrev til menigheden i Korinth: *"...Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i massevis, jeg har været i livsfare mange gange. Af jøder har jeg fem gange fået fyrre slag minus ét, jeg har fået pisk tre gange, er blevet stenet én gang, har lidt skibbrud tre gange, jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn. Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder..."* (2 Kor 11,23-27)

Og på trods af dette skriver han i samme brev: *"Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vores ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt."* (2 Kor 4,16-18)

Paulus vidste hvad det drejede sig om. Han vidste hvad der var vigtigt og gjorde det først. Et liv bygget på Jesus, på klippen, hvor Jesus er vores fundament, det er at tænke langsigtet, det er klogt. Det er livsvarig garanti og så lidt til...

Og det bedste er, at vi allerede nu kan tage det hele på forskud, Gud har sendt sin Hellige ånd for at vi skal smage en førstegrøde af det, som skal komme. Det hørte vi om i søndags.

Den afgørende forskel

Den afgørende forskel er, siger Jesus, at den kloge mand ikke bare hører hvad der bliver sagt, men handler efter dem. Det er ikke nok at vide hvad der er sandt og hvad der er rigtigt. Det skal omsættes.

Vi ved godt at vi ikke kan fortjene Guds kærlighed, fortjene frelse gennem vores handlinger, at vi kommer til at leve et liv uden at synde. Det kan ikke være anderledes. Men kun at høre og intet gøre, det er tåbeligt. Først skal vi etablere et fællesskab med Gud, dernæst skal det fællesskab omsættes.

- Vi har brug for fællesskab med Gud
- Vi har brug for frelse
- Vi har brug for at omsætte sandheden om livet i praksis i hverdagen i vores eget liv.

Det fører til det simple spørgsmål: Vil du have Jesus som Herre i dit liv? Vil du give plads til en så simpel og alligevel grundlæggende beslutning... med alt hvad det fører med sig resten af dit liv... inklusiv til- og fravalg, himmelsk venskab, opofrelse og velsignelse. Hele pakken!