

TGF – Pinsedag – Helligåndens virke

Det var pinsedag i søndags!

Dagen hvor Gud træder ind i verden med sin Ånd og ændrer måden vi er sammen med ham på.

Dagen hvor ikke kun en lille gruppe mennesker fik en førstehånds-erfaring af Guds nærvær, Guds kraft, Guds væsen, men alle – alle mennesker, folkeslag, slaver og frie, jøder og hedninge, store og små – alle... dig og mig!

Denne dag er værd at fejre, fordi Jesus har åbnet himlens sluser op på vid gab for enhver, som kalder på ham.

Som Jesus sagde til sine disciple: *Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage!* (ApG 1,5)

Lad os læse teksten fra Apostlenes Gerninger kap. 2 vers 1-21

v1 Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. v2 Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. v3 Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. v4 Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.

v5 I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. v6 Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. v7 De var ude af sig selv af forundring og spurgte:

»Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? v8 Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? v9 Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, v10 Frygien og Pamfylie, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, v11 jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« v12 Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: »Hvad skal det betyde?« v13 Men andre spottede og sagde: »De har drukket sig fulde i sød vin.«

Peters prædiken pinsedag

v14 Da trådte Peter frem sammen med de elleve, og med høj røst talte han til dem: »Jøder og alle I, som bor i Jerusalem! Dette skal stå klart for jer, læg mærke til mine ord: v15 Disse folk er ikke berusede, som I tror, det er jo kun den tredje time på dagen. v16 Men her sker det, som er sagt ved profeten Joel:

v17 Det skal ske i de sidste dage, siger Gud:

*Jeg vil udgyde af min ånd
over alle mennesker.*

*Jeres sønner og døtre skal profetere,
jeres unge skal se syner,
jeres gamle skal have drømme.*

*v18 Selv over mine trælle og trælkvinder
vil jeg udgyde min ånd i de dage,
og de skal profetere.*

*v19 Jeg gør undere oppe på himlen
og sætter tegn nede på jorden,
blod og ild og kvælende røg.*

*v20 Solen forvandles til mørke
og månen til blod,*

før Herrens store og herlige dag kommer.

v21 Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses.

Helligåndens dåb – en forvandling af disciplenes væsen og identitet

Der er ingen tvivl! Jeg ville have givet alt for at være med denne morgen hvor Guds ånd faldt på de 120 mennesker, der var samlet til bøn og lovsang i mødelokalet i Jerusalem.

Der er bare nogen ting, man ikke må gå glip af – koncerter, fodboldkampe, historiske begivenheder – murens fald – og meget andet!

Og så er der de helt store begivenheder! Og dette er en af dem!

I 10 dage havde Jesu disciple været sammen. De havde fået et løfte fra Jesus – I skal om få dage blive døbt med Helligånden! Og nu ventede de og bad, ventede og sang, ventede og fortalte historier til hinanden om alt hvad der var sket... tik tak – tiden gik! Og alle var fyldt med forventning til hvad der skulle ske... og så pludselig kl. 9 om morgenen – lige efter morgenmaden faldt Guds ånd på hele forsamlingen. Det var så tydelig en manifestation af Guds ånd, at det kunne høres over store dele af Jerusalem. Som en torden, der rumler hen over himlen, sådan var lyden af Guds ånd, der fyldte 120 mennesker.

I rummet hvor de var forsamlet så de en ild – et lys – som flammen fra et bål der fyldte rummet og begyndte at fordele sig rundt på dem alle sammen og de begyndte at tale forskellige sprog fra andre dele af verden.

De blev fyldt med energi og glæde og kunne slet ikke blive i mødelokalet og måtte bare ud og prise Gud på gaden og hele forsamlingen rykkede ud og begyndte at synge og bede og fortælle og dele hvad det var de oplevede lige der!

Og fromme turister i området blev trukket til af al den musik og sang og bøn og snak og de kunne pludselig høre disse lokale jøder tale og synge på deres eget sprog og historien om Jesus, om Helligånden, om Guds rige blev fortalt til mennesker fra alle mulige lande med en sådan begejstring, at over 3.000 mennesker pinsedag for snart 2.000 år siden blev kristne.

De første kristne blev pinsedag forvandlet i deres sind og i deres identitet. De forstod nu for første gang, da Jesus sagde at de skulle være vidner i Jerusalem, i Judæa, i Samaria – ja, til verdens ende – at det var ikke bare en vision fra Jesus, men en virkelig mulighed.

Guds ånd forvandler vores væsen og sind og gør os til nye mennesker!

Paulus siger det meget tydeligt: *”Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!”* (2 kor 5,17)

Køreturen

For nogle uger siden var jeg på vej fra et møde til et andet og havde god tid i bilen.

Mens jeg sad i bilen, kunne jeg mærke at Guds ånd begyndte at prikke til mit hjerte og pludselig kunne jeg ikke holde tilbage og jeg begyndte at græde. Jeg kunne mærke, at der trillede

salte stille tårer ned af mine kinder. Helligånden fyldte mig med en glæde og en varme, som er svær at beskrive og jeg måtte bare begynde at bede. Og jeg bad og takkede og græd!

Og så lagde han nogle forskellige ting på mit hjerte, billede og ord til forskellige mennesker i kirken til opmuntring og til hjælp. Og jeg blev så glad på deres vegne over den omsorg og kærlighed han havde til dem.

Helligåndens gaver – en forvandling af disciplenes kaldelse

For Helligånden bringer ikke bare forvandling. Han bringer også gode gaver til alle, som træder ind i Guds rige og bliver efterfølgere af Jesus.

De første disciple havde fået en klar mission fra Jesus: Gå ud hele verden og være mine vidner. Fortæl hvad I har lært, lær det videre og døb så mennesker med vand og Helligånden... først i Jerusalem og så ud til hele verden!

Det er den samme mission, som vi er med i og Guds ånd har skænket alle, der følger ham forskellige gaver – nådegaver – til brug for denne mission!

Nogle har fået nådegaver til at helbrede, nogle til at være gæstfri, nogle til at undervise, nogle til at profetere... alle nådegaver er givet os i kærlighed og uden fortjeneste til at fremme Guds rige på denne jord.

v11 Og han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere v12 for at udruste de hellige til at gøre

tjeneste, så Kristi legeme bygges op, v13 indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksnet menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. (Ef 4,11-13)

Det var det som de første disciple erfarede, da de begyndte at tale i fremmede sprog og de begyndte at fortælle alle omkring dem om Jesus.

Helligåndens kraft – en forvandling af disciplenes autoritet og kraft

Og midt i al forvirringen træder Peter frem og begynder at forklare, hvad det er som sker. "Det skal ske i de sidste dage – siger Herren – at jeg vil udgyde af min Ånd over alle folk..."

Og så taler han til alle, som er forsamlet ude på gaden og i vinduerne og på tagene, om Jesus, om Guds store frelsesplan, om omvendelse fra et Guds løst liv til et liv i overflod med Jesus som Herre, om denne enestående dag, dette øjeblik i historien – hvor for første gang den gamle profeti fra profeten Joel – udtalt flere hundrede år tidligere – i dag – er gået i opfyldelse... ikke bare til glæde for fromme jødiske mænd – men for alle både jøder og hedninge, mænd og kvinder, frie og slaver, små og store – ALLE!

Peter havde ved Helligånden fået autoritet til at tale, så mennesker blev ramt i deres hjerter og vendte sig til Gud. Og denne dag blev Guds rige fyldt med 3.000 nye medborgere!

Helligånden giver os autoritet til at dele vores tro og fortælle vores historie. Helligånden giver os kraft til at bede for alt,

hvad vi kommer ud for som er brudt ned og i stykker – sygdom, død, dæmonisk undertrykkelse og ikke mindst tilgivelse!

Helligåndens frugt – en forvandling af disciplenes sind og livsstil

Denne dag besluttede 3.000 mennesker at omvende sig – metanoia – at ændre deres sind og vej og følge Jesus i tro.

For alle blev den en ny start, hvor deres livsstil og deres sind og deres måde at være sammen på blev radikalt forandret. Frugterne af Guds ånd virke i deres hjerte formede de første kristne et en mægtig enhed, en mægtig hær af mennesker, der elsker!

Guds ånd forvandler vores karakter og gør os til helhjertede efterfølgere af ham.

v22 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, v23 mildhed og selvbeherskelse. (Gal 5,22-23)

Mennesker, der ønsker at leve et liv i kærlighedens navn, som tilgiver, som hjælper, som rækker hånden ud til hjælp, som respekterer andre... og det er vildt attraktivt!

Det trækker mennesker til og det skaber enhed!

Helligåndens tempel – en bolig for Guds majestæt

Og her er vi så i dag! Et fællesskab af mennesker, føjet sammen af Guds ånd for at tilbede Gud og forvandle denne verden.

Det er Guds ånds virke i os alle – hver især! Helligånden knytter os sammen i enhed – gør os til et tempel – en bolig for Guds majestæt på denne jord – et tempel – føjet sammen af levende stene, der hver bliver holdt oppe og sammen af andre levende stene ovenover og nedenunder og ved siden af!

Det er det bedste af det bedste i denne verden!

Lad os bede!