

## **Peace, love and happiness** **- Fred i verden!**

Vi er i dette efterår gået i gang med en ny serie af prædikener, som tager fat på hele den sociale side af evangeliet, af de gode nyheder. Prædikenserien hedder: Peace, love and happiness!

Vi er gået på opdagelse i hvordan kristendommen forholder sig til denne tids udfordringer med ufred, had og ulykkelighed!?

Vi skal se på hvordan de "gode nyheder" - "the gospel" kan få krop i vores tid, så det kan mærkes og føles i vores eget liv, i vore familier, i vort samfund og i verden?

Evangeliets bud på en vej frem til "Peace, love and happiness" – fred, kærlighed og lykke, kan i virkeligheden opsummeres med ét ord, et hebræisk ord, som går igen i hele Bibelen og som bliver brugt af Gud, Jesus, Helligånden, engle og mennesker med en konkret opgave fra Gud, når der skal kommunikeres noget væsentligt til os.

Det er det hebræiske ord "shalom", som rent umiddelbart bliver oversat til ordet "fred" i Bibelen, men som bærer en væsentlig større betydning med sig.

"Shalom" kan måske i sin mening bedst oversættes til dansk med "Guds skabende, proaktive, involverende, kærlige, himmel på jord stræbende, harmoni og fredsskabende indsats og ønske for denne jord om fred, kærlighed, lykke og retfærdighed og for dig og mig!"

En del af denne vision er allerede gennemført ved Jesu stedfortrædende død, hvor han forsonede skaberværket med skaberen og åbnede vejen til himmelen for os alle. Vores rolle i den del af visionen er at tage imod den gave til tro og tillid gennem troen på Jesus som vores frelser.

Ideen om at have fredfyldt liv, at bo i et fredeligt land, at have fred med sig selv eller fred med sine naboer eller for at blive meget visionær – fred i denne verden - har ikke i sin kerne en passiv, ikke-involverende, passivistisk, laden-stå-til holdning i sig.

Ideen om fred – om Guds fred, Guds "shalom" – er en aktiv fred, som er båret af et ønske om at se Guds retfærdighed, Guds kærlighed og Guds nåde gennemsyre vores samfund på en sådan måde, at alle kan opleve at blive set på som ligeværdige medmennesker i denne verden, mennesker som bliver taget alvorligt, mennesker som får lov til at blive retfærdigt behandlet, mennesker som kan leve i fred med sig selv og hinanden – "shalom" fred – på den "smukke" måde!

Til sidste Gospel Celebration tog vi fat på et væsentligt tema – fred i samfundet. I dag går vi et skridt videre. I dag er temaet: Fred i verden!

### **Et fælles udgangspunkt – en fælles mission!**

Jeg ved dette er et kæmpe tema, som de fleste store institutioner bruger store ressourcer på at finde et passende svar på uden det store held, uanset om det er FN, EU, NATO, WHO, COP15 eller hvad vi har af vigtige og nyttige

organisationer, etableret med det klare formål at skabe en verden, hvor vi mennesker kan leve i fred med hinanden.

Jeg prøver til hverdag at følge med i den udvikling, som finder sted på den internationale scene, så jeg kan danne mig et indtryk, der giver et fingerpeg om vi er ved at lykkes eller ikke er ved at lykkes med projekt: Fred i verden! Og med det seneste valg i USA, så er jeg noget usikker på, om vi er kommet et skridt tættere på en fredfyldt verden.

Personligt så har jeg også spurgt mig selv, hvad der skal til for at vi kan opleve en fase i verdenshistorien, hvor der ikke er hundredvis af krige i gang på samme tid, hvor der ikke er uro i alle mulige befolkningsgrupper eller bilaterale konflikter, der flammer op af hensyn til nationale ambitioner eller behov eller et ubalanceret systematisk overforbrug af ressourcer i denne verden, som truer med at give de næste generationer få værdige muligheder for at få et fredfyldt liv.

Og det eneste svar, som jeg tænker kommer tættest på, er lige for næsen af os; et svar som de fleste vesteuropæere har mistet adgangen til, fordi de har mistet deres historie, deres almindelige dannelse, deres naturlige kontakt med dette skaberværk, med naturen, med deres iboende spiritualitet.

Dette svar er vigtigt på et personligt plan, på et samfundsplan, på et nationalt plan og et internationalt plan, hvis vi skal gøre os en forhåbning om at være medspillere på at skabe fred i denne verden. Og vi kan læse om det i Bibelen.

I sin grundlæggende form kommer det til udtryk i Guds ord til de første mennesker, som fik ansvaret for at befolke og passe på denne smukke planet:

*v26 Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«  
v27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. v28 Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!« ... Og det skete. v31 Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var... (1 Mos 1, 26-31)*

Selvom vi mennesker ikke har været gode til at løfte vores ansvar og er gået vores egne veje, så er visionen stadig den samme: Vi er skabt til at elske Gud, vores næste, os selv og vores skaberværk. Det er her Jesus træder ind i historien. Det er her at himmelen går os i møde og gør det muligt for os at lykkes med denne vision. Han genforener os med Gud og viser os en vej frem.

### **Verdens lys og verdens frelser**

*v12 Atter talte Jesus til dem og sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.« (Johs, 8,12)  
v46 Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. v47 Og den, der hører mine ord og ikke holder fast ved dem, ham dømmes jeg ikke;*

*for jeg er ikke kommet for at dømmе verden, men for at frelse verden. (Joh 12,46-47)*

Måske er jeg farvet af min tro, mine værdier, min dannelse og mine erfaringer. Måske er jeg blind for andre veje... men måske er det ikke så tosset en vej at gå ind på, når det gælder fred i verden.

Har jeg forstået budskabet om Jesus rigtigt, så har vi mennesker brug for et udgangspunkt, en fælles forståelse for hele ideen med at skabe et univers og en planet og et menneske med et guddommeligt print i sit design.

Et menneske med en fri vilje til at gøre godt og undlade at gøre godt, et menneske med muligheden for at udfolde sin kreativitet i en hvilken som helst retning... uanset om det er poetisk, politisk, kunstnerisk, økonomisk, etisk eller religiøst. Et menneske der i sin grundstruktur havde muligheden for at vælge Gud, andre, sig selv eller skaberværket til eller fra.

Vi er blevet skabt til fællesskab med Gud, med andre, med vores skaberværk og os selv. Vi er blevet skabt til at være medskabere, med-forvaltere af vores liv og denne verden.

- ❖ Det var det, som Gud havde som ide fra begyndelsen.
- ❖ Det var det som Jesus kom til jorden for at sikre fortsættelsen af.
- ❖ Det er det som Guds ånd, som Helligånden, arbejder på i hver eneste af os og samtidig hjælper os med resten af vores liv, indtil det er fuldført.

Gud er fred, og virker fred i hvert menneskehjerte. Hvis vi vil være fredens personer i denne verden, som ikke lader sig diktere af andet end fredens gode budskab, så vil dette blive en fredsbevægelse, som ikke kan stoppes af trusler eller fristelser, uanset om det kommer fra organisationer eller institutioner med økonomiske eller politiske interesser eller statsledere uden demokratisk kontrol.

### **Fredstifere i vores tid**

For nogle dage siden var Pave Frans I på besøg i Lund, som er hovedsædet for det lutherske verdensforbund, for at fejre 500 året for reformationen og for at indlede en forsoningsproces mellem katolikker og protestanter med overskriften: "Fra konflikt til fællesskab – sammen i håbet". Det var en historisk skridt for at genforene to store kirkelige familier i kristendommen, så vi som kristne og Kirke med stort K, kan vise verden et forbillede og en ny vej til fred.

På mere lokalt plan, så er denne proces vigtig for os alle.

- ❖ Hvis vi kan gå foran og blive forsonet med de mennesker som er omkring os,
- ❖ Hvis vi kan gå foran i at tilgive og blive tilgivet af vores ægtefælle, børn, kollegaer, studiekammerater og alle som omgiver os,
- ❖ Hvis vi vil være aktive fredstifere og bruge tid og energi på at ændre på uretfærdighed og gå i aktiv dialog, hvor dialogen er stoppet,
- ❖ Hvis vi stiller os til rådighed for fredens evangelium,

...så er vi godt på vej til at skabe fred i verden.

Reel fred i denne verden kommer ikke i stand, fordi en statsminister eller en dronning siger, at vi skal opføre os ordentligt. Det kan måske give ro for en tid!

Fred i verden kommer ved at hver enkelt person begynder en aktiv fredsskabende proces... og den proces breder sig ud i samfundet og videre ud i verden. Vi har set det i korte faser op gennem historien og det kan ske igen.

For os som kirke, for dig og mig, så begynder denne proces i dag, om lidt, når du skal beslutte dig til hvordan du vil være overfor din næste, dig selv, din Gud og dette skaberværk. Kan vi lykkes i egen kraft. Nej, det har vi vist fundet ud af. Men med Guds hjælp skal vi nok lykkes.

### **Livet efter Guds vilje**

Som apostlen Paulus skriver til de kristne i Rom:

*v9 Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. v10 Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. v11 Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. v12 Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønner. v13 Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. v14 Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke. v15 Glæd jer med de glade, græd med de grædende. v16 Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. v17 Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. v18 Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. v19 Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds*

*vrede, for som der står skrevet: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« siger Herren. v20 Men »hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise, hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke; for gør du det, samler du glødende kul på hans hoved.« v21 Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. (Rom 12,9-21)*