

Peace, love and happiness **- Fred i familien!**

Vi er i dette efterår gået i gang med en ny serie af prædikener, som tager fat på hele den sociale side af evangeliet, af de gode nyheder. Prædikenserien hedder: Peace, love and happiness!

Vi skal gå på opdagelse i hvordan kristendommen forholder sig til denne tids udfordringer med ufred, had og ulykkelighed!?

Vi skal se på hvordan de "gode nyheder" - "the gospel" kan få krop i vores tid, så det kan mærkes og føles i vores eget liv, i vore familier, i vort samfund og i verden?

Evangeliets bud på en vej frem til "Peace, love and happiness" – fred, kærlighed og lykke, kan i virkeligheden opsummeres med ét ord, et hebræisk ord, som går igen i hele Bibelen og som bliver brugt af Gud, Jesus, Helligånden, engle og mennesker med en konkret opgave fra Gud, når der skal kommunikeres noget væsentligt til os.

Det er det hebræiske ord "shalom", som rent umiddelbart bliver oversat til ordet "fred" i Bibelen, men som bærer en væsentlig større betydning med sig.

"Shalom" kan måske i sin mening bedst oversættes til dansk med "Guds skabende, proaktive, involverende, kærlige, himmel på jord stræbende, harmoni og fredsskabende indsats og ønske for denne jord om fred, kærlighed, lykke og retfærdighed og for dig og mig!"

En del af denne vision er allerede gennemført ved Jesu stedfortrædende død, hvor han forsonede skaberværket med skaberen og åbnede vejen til himmelen for os alle. Vores rolle i den del af visionen er at tage imod den gave til tro og tillid gennem troen på Jesus som vores frelser.

Ideen om at have fredfyldt liv, at bo i et fredeligt land, at have fred med sig selv eller fred med sine naboer eller for at blive meget visionær – fred i denne verden - har ikke i sin kerne en passiv, ikke-involverende, passivistisk, laden-stå-til holdning i sig.

Ideen om fred – om Guds fred, Guds shalom – er en aktiv fred, som er båret af et ønske om at se Guds retfærdighed, Guds kærlighed og Guds nåde gennemsyre vores samfund på en sådan måde, at alle kan opleve at blive set på som ligeværdige medmennesker i denne verden, mennesker som bliver taget alvorligt, mennesker som får lov til at blive retfærdigt behandlet, mennesker som kan leve i fred med sig selv og hinanden – "shalom" fred – på den "smukke" måde!

Til sidste Gospel Celebration tog vi fat på det grundlæggende tema – at have fred med sig selv. I dag er temaet: Fred i familien!

Lad os læse fra Bibelen:

v4 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! v5 Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. v6 Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. v7 Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

v8 I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. v9 Hvad I har lært og taget imod og hørt og set hos mig, det skal I gøre. Og fredens Gud vil være med jer. (Fil 4,4-9)

Paulus skrev dette til de kristne i Fillipi, for at deres kærlighed til Gud og til hinanden måtte vokse og blive rig på visdom og dømmekraft. Et fantastisk brev, som jeg kun kan opmuntre alle til at læse.

Paulus viser os i sit brev den vej, som Gud har vist ham. At freden kommer oppefra, vokser indefra og bevæger sig ud i vore relationer. Har vi fred med Gud gennem troen på Jesus, har vi fred med os selv, så kan vi arbejde på en fred med vores nærmeste relationer – vores familie, ægtefælle, partner, børn, forældre... vores venner... vores nære relationer i hverdagslivet.

Fred er en dyrebar gave i vores tid, hvor mistænksomhed og manglende tillid, bagtalelse og frygt, fylder så meget i mediebilledet, understøttet af vores ukritiske nysgerrighed, som driver en journalistisk og politisk model frem, der for tiden er meget skinger.

Hvis vi glemmer hele mediebilledet og det politiske for en stund og bliver meget konkrete, så handler det i hverdagen om, at vi hver især længes efter at få vores liv til at lykkes. Og her er det de nære relationer, som står forrest i vores dagsorden, hvis det skal blive til virkelighed.

Historien om en gammel ven

Jeg har en gammel ven, som her i foråret har været igennem den mørkeste tid i hans liv. I mange år prøvede han i egen kraft at få sit liv til at lykkes, men endte med at måtte give op på sit ægteskab, sin familie og sin virksomhed, som han var ejer af.

Og for at gøre det hele værre, så havde han efter separationen lejet sit hus ud til et venligt par, som viste sig at være en facade for en udlejningsvirksomhed til ulovlige gæstearbejdere til stor gene for naboerne.

Midt i dette mørke, hvor han oplevede den største ufred med sig selv og ufred i sit liv, sagde til sig selv: Jeg kan ikke mere. Jeg giver op! Nu må det gå, som det vil. Og han vendte sig til Gud og sagde: Hjælp mig Gud. Jeg har været blind. Jeg har været ved siden af mig selv. Jeg har jagtet de forkerte mål. Jeg har mistet mit ægteskab, min familie og min virksomhed. Hjælp mig Gud!

Hvad der skete de følgende 6 uger, ændrede hans liv. Som en konsekvens af hans sammenbrud, indgav han en konkursbegæring omkring hans firma. Han vidste, at det ville blive dyrt for ham, fordi han ville ryge i RKI på grund af gælden. Men da andre firmaer hørte om hans konkursbegæring, begyndte en budkrig, som gjorde at han fik så meget for sit firma, at han kom ud af firmaet uden gæld. Og til og med ønskede de nye ejere at ansætte ham og bad ham finde ud af, hvad han var bedst til og allerbedst kunne tænke sig at arbejde med i firmaet og det blev så hans nye job, som tilmed var velbetalt.

I forlængelse af det, sagde hans nye lejere op, fordi hans gamle naboer havde hjulpet ham, så den ulovlige hotelvirksomhed stoppede. Og nu kunne han få sit hus tilbage. Et hus, som han nu er flyttet tilbage i.

Og endnu mere dyrebart, så kontaktede hans kone ham og sagde: Måske skal vi prøve igen!? Jeg kan se, at du er kommet tilbage til dig selv! Jeg vil gerne prøve igen og fortsætte vores ægteskab på en ny måde. Jeg vil gerne give det en ny chance.

Historien om min gamle ven, er ikke en menneskelig succeshistorie, men et skønt udtryk for hvad Gud kan virke, når vi give ham lov til at komme til i vores liv. Min ven vendte sig til Gud i hans mørkeste tid og Gud greb ind og hjalp ham på en måde, han slet ikke havde fantasi til.

Familien som traumecenter og opladningsstation

Vi er alle sårbare mennesker, som har brug for en ramme, en social ramme, som vi kan fungere ud fra, en social ramme, hvor vi kan komme til os selv, hvor vi kan dele vores bekymringer, modtage omsorg, få hjælp i stort og småt, finde vej i vores liv.

Vi har brug for et sted, hvor vi kan elske og blive elsket, hjælpe og blive hjulpet, kende og blive kendt, vejlede og blive vejledt. Vi har brug for en familie. Om det så er en lille familie, eller et kollektiv, eller et opgangsfællesskab, eller en mere klassisk kernefamilie, er ikke det vigtigste.

Familien er det sted, hvor der kan blive samlet op på alle livets skrammer og sår og hvor vi kan komme til os selv.

Et godt selvværd, en passende selvtillid, gode vaner, god disciplin, en god selvforståelse, dannelse af et moralsk kompas, opbygning af en spiritualitet, dannelse af værdier, en sund selverkendelse, træning af talenter, gode sociale færdigheder... alt dette bliver til i en kærlig og ærlig tillidsrelation, hvor vi kan prøve os selv af og finde os selv.

Skal alt dette lykkes, skal familien være et sted hvor vi kan komme til os selv, kan blive ladet op... skal familien kunne være på et traumecenter og en opladerstation, så har vi brug for at der er fred i familien.

Og her taler jeg ikke om en kunstig ro, hvor ingen deler deres personlige ufred med hinanden og ikke tager de nødvendige og lærerige sammenstød og konflikter og ikke giver udtryk for deres følte behov. Men om "shalom" fred. Fred der kan forvandle vores hjerter og gøre os til de helstøbte mennesker, som Gud har skabt os til at blive.

Kærlighed er en karriere

Skal dette blive virkelighed er der nogle overvejelser, som vi skal igennem, hvis vi har hovedansvaret for en familie eller medansvar for et parforhold eller en nær relation.

- At være tilstede i sit eget liv og i sine nære relationer på en kærlig og ærlig måde, er ligeså stor en karriere, som at lykkes i sit erhvervsarbejde og betyder at vi skal uddanne os i samme grad til at være familie, som vi gør hvis vi er skolelærere eller tandlæger!

- At kunne fungere godt i uoverensstemmelser og konflikter og se dem som en anledning til at finde en bedre vej sammen og ikke som noget farligt,
- At kunne give og modtage kærlighed og turde være sårbar med den mulighed at det kan gøre ondt, men også herlig godt,
- At kunne tage ansvar og lederskab i sin rolle som forældre og være et forbillede i praksis i ord og handling,
- At være autentisk tilstede i sit eget liv, så både de svære ting, livserfaringer, bekymringer og overvejelser om fremtiden får lov til at blive synlige, sammen med alt det andet.
- At kunne bede om tilgivelse og også selv tilgive, så relationen kan blive genoprettet og helbredt igen.

Alt dette er en forudsætning for at freden kan vokse frem i familien og vores nære relationer. Det er her vi kan glæde os over, at Gud er med i vores liv og vores hverdag og ønsker vi skal lykkes.

Det er derfor Paulus skriver – ud af hans egen dyrekøbte livserfaring: *v4 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! v5 Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. v6 Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. v7 Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.*

Det skrev han endda, mens han sad fængslet i Rom og ventede på sin dom!

Skal freden blive en del af vores hverdag i vores nære relationer, består vores del i, at vi uddanner os til at kunne

være kærligt og ærligt tilstede i vores eget og i andres liv. Det består i at vi giver plads til Guds ånds frugter i vores liv. Paulus siger det meget præcist: *v22 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, v23 mildhed og selvbeherskelse.* (Gal 5,22-23)

Lad mig slutte med et citat, af en af de mest kendte personer i verden – Steve Jobs, manden der skabte Apple. Det er en af de sidste gange han udtalte sig om sit liv, inden han døde.

”Jeg er kommet helt til tops og har fået succes i forretningslivet.

I andres øjne, er mit liv et symbol på succes.

Men, hvis man ser bort fra arbejdet, så har jeg ikke megen glæde. Her til slut, så er min rigdom et simpelt faktum, som jeg har vænnet mig til.

I disse dage, mens jeg ligger i en hospitals seng og kigger tilbage på mit liv, så går det op for mig at alle mine højdepunkter og al min velstand som jeg engang var så stolt af, har mistet sin værdi i lyset af min snarlige død.

I mørket, når jeg kigger på de grønne lamper på det iltapparat, som holder mig kunstigt i live og jeg kan høre de mekaniske lyde fra mekanikken, så kan jeg føle min snarlige død og det sidste åndedræt nærme sig.

Nu forstår jeg, at når du har samlet nok rigdom til resten af dit liv, så skal du arbejde hen mod mål, som ikke er relateret til rigdom.

Det skulle være noget mere vigtigt som eksempelvis, kærlighedshistorier, kunst, barndomsdrømme. Nej, lad vær med at jage rigdom, det får dig bare til at blive til en forvrænget version af dig selv, ligesom mig.

Gud har skabt os på en måde, så vi kan mærke kærligheden i vores hjerte, indeni i hver af os. Vi er ikke skabt til at leve i en illusion, bygget op omkring berømmelse eller penge, ligesom jeg har gjort i mit liv. Jeg kan ikke tage noget af det med mig. Jeg kan kun tage de minder med, som blev til i kærlighedens styrke.

Det er den ægte rigdom, som vil følge dig, som vil gå med dig. Han vil give dig styrke og lys til at gå den sidste vej, til at gå fremad.

Kærligheden kan rejse tusindvis af kilometer, så derfor har livet ingen begrænsninger. Flyt derhen hvor du vil. Arbejd for at nå de mål du gerne vil. Alt er i dit hjerte og i dine hænder. Hvad er den dyreste seng i verden? En hospitalsseng.

Du, hvis du har penge, så kan du hyre nogen til at køre din bil for dig, men du kan ikke hyre nogen til at tage din sygdom, som er ved at slå dig ihjel.

Materielle ting, som du har mistet, kan du genfinde. Men én ting, som du aldrig kan få igen, hvis du mister det, er dit liv.

Uanset hvilken fase i livet, som du er i lige nu, så skal du en dag stå ansigt til ansigt med dagen, hvor gardinet bliver trukket for.

Gør mig en tjeneste: Værn alt hvad du kan om din families kærlighed, din ægtefælles kærlighed, dine venners kærlighed.

Behandl alle godt og hold dig gode venner med dine naboer!"

(original version)

The last words of Steve Jobs!

I have come to the pinnacle of success in business. In the eyes of others, my life has been the symbol of success. However, apart from work, I have little joy. Finally, my wealth is simply a fact to which I am accustomed.

At this time, lying on the hospital bed and remembering all my life, I realize that all the accolades and riches of which I was once so proud, have become insignificant with my imminent death.

In the dark, when I look at green lights, of the equipment for artificial respiration and feel the buzz of their mechanical sounds, I can feel the breath of my approaching death looming over me.

Only now do I understand that once you accumulate enough money for the rest of your life, you have to pursue objectives that are not related to wealth.

It should be something more important: For example, stories of love, art, dreams of my childhood. No, stop pursuing wealth, it can only make a person into a twisted being, just like me.

*God has made us one way, we can feel the love in the heart of each of us, and not illusions built by fame or money, like I made in my life, I cannot take them with me.
I can only take with me the memories that were strengthened by love.*

*This is the true wealth that will follow you; will accompany you, he will give strength and light to go ahead.
Love can travel thousands of miles and so life has no limits.
Move to where you want to go. Strive to reach the goals you want to achieve. Everything is in your heart and in your hands.
What is the world's most expensive bed? The hospital bed.*

You, if you have money, you can hire someone to drive your car, but you cannot hire someone to take your illness that is killing you.

Material things lost can be found. But one thing you can never find when you lose: life.

Whatever stage of life where we are right now, at the end we will have to face the day when the curtain falls.

Please treasure your family love, love for your spouse, love for your friends...

Treat everyone well and stay friendly with your neighbors.