

GOSPEL MEDITATION DEN 20.APRIL 2016

AT FØLGE JESUS v/ Lene Skovmark

Inspireret af Johannesevangeliet kapitel 21 og 12,23-26

Vi har lige fejret påske. Jesus viste sig for disciplene nogle gange efter sin opstandelse. De kunne ikke rigtigt kende ham og det hele var så uvirkeligt for dem. Jeg vil guide en meditation, hvor Jesus viser sig for disciplene ved Genezareth sø.

Forestil dig, at du er ved Genezareth sø sammen med Jesu disciple. Det er en tidlig morgen. Stemningen er trykket - de havde fulgt Jesus i tre år - lyttet til hans visdom og belæringer - set ham helbrede syge - sætte farisæerne på plads. Højdepunktet var, da Jesus for nogle få dage siden red ind i Jerusalem og blev hyldet som konge - de havde håbet, at han skulle befri dem fra romernes besættelse. Pludselig havde hele stemningen vendt sig mod ham - han blev forrådt og dræbt.

De var skuffede over Jesus - også over sig selv, over at de havde svigtet Jesus. Især Peter - han havde sværget på, at selv om de andre svigtede, ville han aldrig svigte. Han havde forsvaret Jesus til det sidste - huggede øret af ypperstepræstens tjener da de kom for at anholde Jesus i Getsemane have skærtorsdag aften. Han havde sværget på, at han ville følge Jesus i døden - men da det virkelig gjaldt, nægtede han at han kendte Jesus Han var bange. Det mest ydmygende var at Jesus vidste det - 'før hanen galder to gange har du fornægtet mig tre gange' - havde han sagt. Peter hørte stadig hanens galen i ørerne. Mindede om at han havde svigtet - han var knust.

Nu var disciplene vendt tilbage til deres fiskebåde. De havde været ude at fiske hele natten, men havde ingenting fanget. De var trætte og udmattede. Da det var ved at blive lyst kom en skikkelse gående - det lignede Jesus - men de var ikke helt sikre. Han sagde, at de skulle sejle ud og kaste garnet i vandet. Det gjorde de - og fangede så mange fisk at garnene var ved at sprænges. Jesus stegte nogle fisk til dem og spiste sammen med dem.

Da de havde spist siger Jesus pludselig til Peter: 'Peter - elsker du mig mere end de andre?' Peter blev tung om hjertet - hvorfor spurgte Jesus ham om det - han ville helst glemme det, der var sket - at han havde fornægtet Jesus - det var som at strø salt i såret. For hvis han virkelig elskede Jesus, ville han vel ikke ha fornægtet ham? Men inderst inde, dybt i hjertet, mærkede Peter en hengivenhed og kærlighed til Jesus - han turde ikke bruge ordet 'elske' - han svarede stille: 'Ja, Herre, du ved at jeg har dig kær.' Så sagde Jesus: 'Vær hyrde for mine får'. Jesus spurgte ham en gang til. Peter svarede. En tredje gang spurgte han Peter: 'har du mig kær?' Peter svarede igen: 'Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær.'

Denne gang sket der noget i Peter - lige som han havde fornægtet Jesus tre gange - fik han nu mulighed for at erklære sin kærlighed til og sin hengivenhed over for Jesus tre gange. Han mærkede at Jesus havde tilgivet ham - han rettede sig op - fik mod til at se sit svigt i øjnene og

tage imod tilgivelsen. Jesus vidste alt - så hans hjerte og hans kærlighed, trods det at han var kommet til kort. Havde svigtet.

Jesus ved alt, han ved også hvad der bor i dit hjerte af smerte, håb, kærlighed. Måske føler du dig ikke værdig til Jesu eller Guds kærlighed - måske er det svært at tage imod tilgivelse. Jesus spørger dig: 'elsker du mig?'. *Hvad svarer du?*

Jesus skulle snart forlade jorden - og han sendte sine disciple ud i verden for at fortsætte hans mission - forkynde Guds Rige og helbrede. Jesus betroede Peter en særlig opgave - at være hyrde for dem, der havde fulgt Jesus. Alle har en opgave - *hvad er din opgave?*

Jesus retter nu igen blikket mod Peter og siger: 'følg mig'. Peter huskede, at han havde sagt det da han mødte ham første gang for tre år siden- følg mig! I tre år havde de fulgt Jesus - men det var jo noget andet, når han ikke var hos dem. Hvordan skulle de så følge ham?

Peter kom i tanker om, at Jesus tidligere havde sagt noget om efterfølgelse. At hvis nogen ville følge ham, skulle han miste sig selv. Ligesom et hvedekorn, der falder i jorden og dør. Pludselig indså Peter, hvorfor Jesus måtte dø. Hans krop var som et hvedekorn, der blev lagt i jorden og for at dø. Det lægges i jorden - så det kan vokse op og bære frugt. Jesus måtte dø - for at give sit liv til videre til verden. - Jesus havde sagt, at det samme gjaldt for hans disciple, dem, der havde fulgt ham på vejen. At de skulle miste deres liv....

Billedet med et hvedekorn siger mere end mange ord. Det kunne også være en kastanje. Hvis en kastanje ikke bliver lagt i jorden, vil der altid kun være én kastanje. Men hvis den lægges i jorden, opløses skallen og et nyt træ kan vokse frem.

Hvad kan det betyde i dit liv? Måske oplever du, at der er en skal, der hindrer dig i at folde dig ud - og leve det liv, du længes efter. Skallen kan være nødvendig som beskyttelse, holde sammen på dig selv - for en tid. Skallen kan være tankemønstre, forestillinger, andres domme over dig - en situation hvor du har fejlet eller svigtet - dig selv eller andre? eller andre har svigtet eller gjort dig ondt? Men hvis du skal udvikle dig - udfolde dig som menneske - må skallen opløses - noget må gå til grunde. Noget må overgives, slippes, lægges i jorden for at dit potentiale kan foldes ud. Til gavn og glæde for andre.

Hvad længes du efter skal udfolde sig i dit liv?

Hvad er for en skal, der kan hindre det?

Læg det i jorden - overgiv det til Jesu kærlighed og tilgivelse. Og se, hvad der sker - hvad der vokser frem?