

TGF – Prædikenserie - Tilfreds?
Del 2 - Livets faser

Lev livet – lær af livet!

Her I foråret vil jeg gerne igennem en temarække omkring vores forventninger til livet og det vi håber at få ud af det. Temarækken hedder: Tilfreds? Livets mening og muligheder!

Prædikerens bog

Jeg vil tage udgangspunkt i en af visdomslitteraturens store bøger, som jeg selv er meget inspireret af. Det er Prædikerens bog fra Det gamle Testamente, skrevet af kong Salomon, der var kendt som den mest intelligente og vise mand på hans tid... så kendt og så rig og så vis, at selv andre landes konger og dronninger rejste til Jerusalem i Israel for at konsultere med ham.

Første søndag var titlen: Drømmen om det gode liv og hvad i livet, der kan gøre os tilfredse. I kan se den på gospelfellowship.dk!

I dag er temaet: Lev livet – lær af livet! Jeg vil jeg fokusere på hvordan vi bevidst eller ubevidst deler vores liv ind i forskellige faser, der hver især giver os udfordringer, glæder, erfaringer og nye måder at forme vores liv på.

Teksten til i dag er fra Prædikerens Bog kapitel 3:

*v1 Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
v2 En tid til at fødes, en tid til at dø.*

*En tid til at plante, en tid til at rydde.
v3 En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
v4 En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage, en tid til at danse.*

*v5 En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.
v6 En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
v7 En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.
v8 En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.*

v9 Hvad udbytte afsit slid har den, der foretager sig noget?

v10 Jeg så den plage, Gud har givet menneskene at plage sig med: v11 Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid; han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør.

v12 Jeg erkendte, at intet er bedre for dem end at være glade og finde lykke i livet. v13 Men at menneskene kan spise og drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud.

v14 Jeg erkendte, at alt, hvad Gud gør, forbliver, hvad det er; der kan ikke fjæses noget til, og der kan ikke trækkes noget fra! Sådan har Gud gjort, for at man skal frygte ham.

v22 Jeg så, at intet er bedre for mennesket end at glæde sig i alt, hvad det gør; det er dets løn. For ingen kan sætte det i stand til at se, hvad der sker i fremtiden. (Præd 3,1-14, 22)

Visdommens vej

Er det overhovedet muligt at give visdom videre. Hvis vi skal tro Kong Salomon, så ser det sort ud!

v10 Jeg så den plage, Gud har givet menneskene at plage sig med: v11 Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid; han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør.

Jeg er far til to teenage-drenge, på 16 og 18 år. Og sammen med Charlotte, som jeg er gift med, har vi prøvet gennem hele deres liv at forme deres værdier, deres valg og deres færdigheder, samtidig med at vi har givet dem frihed og ansvar i større og større grad – nogen gange med svingende succes. Det gælder også vores ønske om at give dyrt købt visdom videre.

Vi er en familie, som har troen på Gud i centrum af vores liv. Bibelens budskab og værdier har formet os som forældre og vores valg som familie. Og når vi har været i en fase, hvor vi har været usikre på hvordan vi skulle lykkes, så har vi søgt svar i den guldgrube af visdom, som Bibelen indeholder. Kapitlet til i dag er en af vores ynglings-kapitler.

Livet leves i faser

Som de fleste af os ved, så lever vi vores liv i forskellige faser. Måske er det ikke noget du har tænkt så meget over eller er bevidst omkring. Det sker alligevel.

Når vi kommer op i årene, så ved vi nogenlunde, når vi er på vej ind i en ny fase eller midt i den eller på vej ud af en fase. Der er bestemte markører, som viser dette.

Det kan vi ikke nå at tale om i dag, men der findes meget litteratur omkring dette.

Jeg har med jævne mellemrum undret mig over, hvorfor vi har fået højest 120 år at leve i... og for de fleste af os omkring 80 år. Mænd lidt kortere! Kvinder lidt længere!

Og svaret, som jeg er kommet frem til er, at Gud i hver fase af vores liv ønsker at lære os noget om os selv, om andre og om ham, samtidig med at han ønsker at velsigne vores liv på forskellig vis.

Jeg tænker på disse faser lidt ligesom årstiderne i Danmark – forår, sommer, efterår, vinter. De er meget forskellige, men jeg vil ikke gerne undvære nogen af dem. Selv ved jeg, at jeg er i begyndelsen af efteråret af mit liv.

Gud ønsker at vi gennem hele vores liv formes til at blive helstøbte mennesker, der kan elske og leve i relation til Gud, vores næste og os selv.

Og han ved, hvor svært det er for os at tage imod visdom fra andre, så derfor har han givet os alle disse år til at lykkes med denne opgave... og de fleste af os tænker nok indeni os selv... ”jeg ville ønske, at jeg havde lyttet til... så havde jeg ikke...!! Vi er langsomme til at lære!!

Karakter, kompetence og karriere

Hvis vi kigger på den mere eksistentielle del, så virker det som om vi gerne skulle komme på plads som mennesker de første 25 år af vores liv. I denne fase formes vores karakter, vores værdier, vores livsbane og vores livsstil... religiøst, politisk, seksuelt, socialt, økonomisk, relationelt.

Som voksen er det til tider en komisk, fantastisk eller frustrerende oplevelse at være forældre til en lille nyfødt, der bliver til et barn, der bliver til en teenager, der bliver til en ung mand eller kvinde, der flytter hjemmefra og bliver voksen.

Vores børn gennemlever på kort tid, mange forskellige faser, som alle er vigtige for at de kan blive til hele mennesker, der kan klare sig godt i livet.

Modenhed, ansvar og ambitioner

Så kommer den næste fase, hvor vi er 25-50 år. I denne fase lærer vi at tage det fulde ansvar for vores eget liv og vi vokser i kompetence på alle livets områder. Denne fase er fyldt til randen med udfordringer, muligheder og drømme. Karriere, familie, børn, investeringer, hus og hjem er alle store opgaver, som næsten skal løses på samme tid.

Hvis vi synes at ungdomstiden var udfordrende, så ved mange af os, at vores voksenalder er eller er langt mere krævende. Og får vi ikke lært, hvad vi har brug for til denne fase, så bryder vores liv sammen på forskellige områder.

I denne fase er den største øvelse at kunne stoppe op og mærke efter, at lære at lytte til dig selv, dine relationer og til Gud.

Dialogen og evnen til at kunne tage imod visdom fra andre, så du kan blive helstøbt, blive slebet til som menneske – nu med nogle vigtige livskompetencer, er med til at afgøre, hvordan din livsbane udvikler sig, er med til at bestemme om du får succes med det, som du har på hjertet.

Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. (Ordsprog 27,17)

Vi tager i denne fase de store valg i livet. Og vi lærer her at vælge til og vælge fra – med en klar forståelse for konsekvenserne af alle vores valg. Dette havde Kong Salomon forstået dybden af! Derfor disse enkle visdomsord – fyldt med en passende mængde håb!!

At kunne tage imod kærlighed, at kunne tilgive, at kunne række ud og give en hjælpende hånd, at kunne sige nej til muligheder som vil trække dig væk fra din livsbane, at kunne tage svære beslutninger, at kunne vise tålmodighed, at kunne være ydmyg, at kunne åbne sit hjerte for Guds kærlighed og hvisken... er vigtige kompetencer, som vi har brug for god tid til at lære – med Guds nåde og hjælp.

*v1 Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
En tid til at plante, en tid til at rydde...
En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.*

*v7 En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.*

v8 En tid til at elske, en tid til at hade.

Når jeg ser på mit eget liv, så er jeg taknemlig for de mennesker, som har hjulpet mig til at blive den jeg er i dag. De af jer, som har hørt mange af mine livshistorier ved, at mit liv ikke har været strømlinet.

Men i al min tid, har jeg oplevet, at Gud har hvisket mig i øret og gode folk omkring mig, har været ærlige og kærlige, så jeg har fået lov til at opleve, at lykkes med mit livskald! Og det er gået op for mig, at jeg kun er i foråret af dette kald.

Indflydelse, livsglæde og nåde

Og det får mig til at tænke på den næstsidste fase i livet. Efteråret i vores liv. Den fase, hvor vi ved, at vi er dødelige. Vi ved, at vi har begrænsede dage tilbage på denne jord. Vi kan se den sidste fase i livet for os. Vi ved, at hver dag er betydningsfuld – en gave.

Og vi mærker at vores fokus har flyttet sig fra os selv til andre. Vi kan mærke, at vores liv – investeret i andre – er det mest givende og meningsfulde der findes.

Denne fase er der, hvor vi kan stoppe op og give plads til visdommen fra Gud og mennesker. Måske endda så meget, at vi kan begynde at dele ud af den til andre.

Det er en nådens tid! En tid hvor vi begynder at se det store billede! Vi kan sige pyt! Vi kan tage beslutninger med en langsigtet positiv effekt. Vi kan begynde at nyde livet i fulde drag. Glæden og alvoren lever side om side i vores hjerte.

*v1 Alting har en tid,
for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
v2 En tid til at fødes, en tid til at dø.
v4 En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage, en tid til at danse.
v6 En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.
En tid til krig, en tid til fred.*

v12 Jeg erkendte, at intet er bedre for dem end at være glade og finde lykke i livet. v13 Men at menneskene kan spise og drikke og nyde frugten af deres slid, det er en gave fra Gud.

Hver fase i livet gemmer på nogle herlige oplevelser og svære erfaringer. Gud har delt livet op på denne måde, så vi kan nå at få det hele med!

Graden af glæde, mening og tilfredshed på livets vej, afhænger af vores evne til at lytte til Guds hvisken, vores eget hjerte og visdom fra andre.

Lad os bede sammen!