

## Mod til at leve

*- Giv mig et sted at stå og jeg vil bevæge verden!*

Den kristne fortælling, er en fortælling om tro og håb og kærlighed. Den er en fortælling om en Gud, der skaber en verden, åbenbarer sig i verden og ofrer sig for verden. Den er en fortælling om et personligt møde mellem Gud og os, mellem skaberen og sin skabning.

Vi er i disse dage midt imellem påske og pinse, mellem Jesu korsfæstelse og Jesu himmelfart. Det er dage, som i den kristne tradition er fyldt med håb og forventning.

Men det er også dage, som hos de første disciple var fyldt med spænding og usikkerhed. De kunne ikke forstå og gennemskue, hvordan Guds store plan i denne verden skulle udfolde sig. De kunne ikke forstå, at Jesus måtte sige farvel og tage tilbage til sin far i himmelen for at give plads til en ny side af Guds væsen. Guds ånd, talsmanden, som kunne og kan give alle mennesker et tilhørsforhold og en direkte erfaring af Guds nærvær.

At forstå og erfare Guds nærvær, at tage imod Gud gennem troen på Jesus, at give plads til Guds ånd i vores hjerter, ændrer hele vores måde at være tilstede i denne verden på.

Det giver os et ståsted, hvorfra vi kan fortolke alle livets store spørgsmål, glæder, sorger, bekymringer og velsignelser.

Det var en oplevelse og erfaring, som de første kristne fik lov til at opleve pinsedag og som satte deres hjerter i brand og gav dem mod til at leve livet fuldt ud.

Lad os læse nogle udvalgte vers fra Johannes evangeliet kapitel 14 og høre hvad Jesus sagde til sine disciple, så de kunne forberede sig på de forandringer, som var på vej.

*Vejen og sandheden og livet*

*v1 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig!  
v2 I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?  
v3 Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. v4 Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen.«*

*v5 Thomas sagde til ham: »Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, hvordan kan vi så kende vejen?« v6 Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. v7 Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham.«*

*Løftet om en anden talsmand*

*v15 Elsker I mig, så hold mine bud; v16 og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: v17 sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. v18 Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer.*

*v25 Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. v26 Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. v27 Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer;*

*jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!*

Der findes ikke noget værre, end når man bliver forkastet af sin far eller sin mor! Det er så grundlæggende en forkastelse, at det næsten flår ens hjerte ud og efterlader en tom og uden livsglæde!

Denne forkastelse kan foregå i årevis og være en lang ødelæggende rejse, fordi nogle forældre er ude af stand til at forstå, hvor dybt og grundlæggende de sårer deres børn gennem deres handlinger og deres ord.

De gør deres børn faderløse og efterlader dem med en forkerthedsfølelse, som får livet til at gå i stå. For dem af jer, der har oplevet dette på nærmeste hold, så ved I hvor smertefuldt det er.

### **Vi har brug for at høre til**

På et helt grundlæggende plan, har vi mennesker brug for at høre til, at være elsket og vi har brug for en kærlig ramme, hvor vi kan udvikle og modnes som mennesker. Hvis det ikke sker, så går vi til grunde og bliver alt andet end det, som vi er skabt til.

Da Charlotte og jeg var på pleje-forældre kursus for nogle år siden, så vi kunne blive godkendt til at have børn boende hos os, så blev jeg rystet og over at høre, hvordan helt nyfødte børn kunne blive hjerneskadet af mangel på kærlighed og nærvær.

Vi mennesker har brug for kærlighed og omsorg og nærhed helt fysisk, hvis vi skal udvikle og modnes som mennesker... helt fra første dag vi bliver født.

Det tager ikke mange uger før en helt nyfødt baby – af mangel på kærlighed – lukker ned for denne verden. Tilknytnings-evnen – den helt almindelige evne til at relatere går tabt. Evnen til at spejle og vise følelser, ryger lidt senere og hjernens udvikling og modning går i stå på nogle centrale områder, så evnen til at vise empati og medfølelse også går tabt.

Det var på dette kursus jeg blev en stor tilhænger af tvangsfjernelser i bestemte sammenhænge, fordi vores samfund desværre har mere travlt med at tage hensyn til forældrenes behov i meget større grad end børnenes behov.

### **I min fars hus er der mange boliger**

En af de røde tråde, som går gennem hele Bibelen, er Guds ønske om fællesskab. Igen og igen kan vi læse, hvordan Gud rækker ud til os mennesker på alle mulige måder. Og i dag kan vi læse, at vi er ønsket og elsket i en sådan grad, at der allerede er gjort et hjem klart til os i himmelen. Det er lidt vildt at tænke på!

Når Jesus siger: *Jeg efterlader jer ikke faderløse! Hvor jeg er, skal I også være!* Så taler han direkte ind til kernen af vores væsen og viser hvor værdifulde vi er i hans øjne. Han fortæller os, at vi er ønskede og elskede og han vil være sammen med os for evig og altid.

Og for at vi ikke skulle føle os efterladt, så fortæller han sine disciple, at han ikke bare er med dem, men også vil være i

dem, i deres hjerte, indtil han kommer igen – gennem talsmanden, Helligånden, som ville komme.

At det giver mening på et større plan - så ikke bare disciplene fik den oplevelse, men alle mennesker gennem alle tider - gør jo Guds store plan endnu mere fantastisk.

Og i dag gælder det også for os!

*...og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: v17 sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer.*

### **Mod til at leve**

Når vi ved, at vi er elsket af himmelens og jorden skaber, at vi hver dag kan vågne op med en viden om, at vi er ønskede og at Gud har gode planer for os og at han ønsker at bo i vores hjerter, så vi kan erfare hans nærvær, så er vi godt klædt på til at leve i denne verden, som kærlighedens folk:

Det kræver et stort mod at være, mennesker der elsker, der tilgiver, der er gavmilde, der viser tålmodighed, der viser mildhed, der ikke dømmes andre, der er hjælpsomme i stort og småt.

Det er denne slags mennesker, som der er brug for i verden.